

Vreemde vogels

Oké, ik geef het meteen toe: ik kan niet zo goed tegen verandering. Helemaal niet als je net in een nieuwe stad woont. Dan is het fijn als sommige dingen eventjes hetzelfde blijven. Zoals het winkeltje 'Sur le Pont' wat meteen mijn favoriet was in Zutphen. Net even anders, lekker gek, met fijne kledingrekken buiten waarvoor je subiet je fiets aan de kant smeed in de hoop dat ene pareltje te vinden. Met haar mooie, aan de seizoenen aangepaste etalages met af en toe zo'n vintage topstuk dat ik toch nooit paste. Een feest om naar te kijken, een feest om te winkelen, ik ging er nooit met lege handen weg omdat ik altijd wel weer iets leuks vond wat ik eigenlijk niet nodig had. Zo'n winkeltje dat gewoon hoort bij een stad, eigenzinnig en buiten de gebaande paden, dat werk.

Laatst fietste ik weer door de Spitaalstraat en tot mijn schrik zie ik een andere naam op het raam. Wat nu? Zijn ze ermee gestopt? *Geluksvogels*. Cadeaus waar je blij van wordt en oh ja ook nog tweedehands kleding, lees ik later op de website. In de etalage veel spullen. Vogelgidsen, vogelklokken, vogelbingo, vogels van pluche, vogelhuisjes in diverse soorten en maten en vele vogelkaarten. Ik spoed me naar binnen, zie nog meer vogels en vraag bezorgd wat er aan de hand is. Ah gelukkig, Chris de vriendelijke eigenaar, hij is er nog. 'Ja, Wendel is erbij gekomen, zegt hij verheugd en omdat we allebei vogelliefhebbers zijn hebben we de opzet een beetje veranderd.' Een beetje noem ik een understatement. Waar ik ook kijk, werkelijk overal zie ik gevleugelde vrienden en de tweedehands kinderkleding hangt voor vijftig procent in de rekken, want die gaat er uit. Wendel is er ook en lacht eveneens. Zouden ze een setje zijn? Net verliefd, waarop er besloten is dat alles anders moet? Tijd is voor een frisse wind door het etablissement? Ik durf het niet te vragen en staar naar het vogelvoer, de vogelatlassen en het servies waar ook al vogels op prijken. Never change a winning team, denk ik beteuterd als ik weer naar buiten snel. Geluksvogels, ik weet niet of ik er wel zo gelukkig van word, maar misschien moet ik gewoon nog even wennen.